

**Ahret Gününe İman Etmek**

Ahret gününe inanmak, imanın beşinci şart ve esasını teşkil eder. Ahiret sözlükte “son, son gün ve sonra olan” anlamlarına gelir. İslam’da, “öbür alem, öbür dünya” anlamını ifade eder. Bir terim olarak ahiret, İsrafil’in Allah’ın emriyle Sûra ilk defa üfürmesiyle başlayacak ve sonsuza kadar sürecek olan hayatı ifade eder. Genellikle Kur’ân-ı Kerim’de “el-yevmü’l-âhir” yani son gün şeklinde, Allah’a imanla yan yana zikredilmiştir.

İmanın sıhhati bakımından ahiret gününe iman bir iman şartıdır. Kim ahirete imanı inkar eder veya bundan bir kuşkuya düşerse, o kimse bütün iman hakikatlerini ezmiş olur. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’in bir çok ayetinde bu noktaya dikkat çekmekte ve uyarıda bulunmaktadır. Nisa suresinde yüce Allah şöyle buyumaktadır:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

*“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapmıştır.”<sup>1</sup>*

Ahirete iman etmek, inanç esasları arasında özel bir yer işgal eder. Bunu bir çok ayet ve hadisten de anlamak mümkündür. Meleklerle iman ile ahirete iman arasında sıkı bir münasebet vardır. İşlemiş olduğu hareketin, söylemiş olduğu her sözün kaydedildiğine ve mutlaka ahirette onun hesabını vereceğine inanan kimse, daha dikkatli hareket etmek, konuştuğu sözlerin kötü ve gönül kırıcı olmamasına özen göstermek mecburiyetindedir. Cennet’e kavuşma arzusunun ve Cehennemden korma duygusunun da ötesinde, çok sevdiği Allah’ın huzuruna günahkâr ve mahcup olarak çıkmanın verdiği huzursuzluk müminin içini bir kurt gibi kemirmekte ve dünya hayatının son derecede dürüst, son derece faydalı olmasını sağlamaktadır.

Güzel dinimiz yetiştirmek istediği insan tipi için bir program çizmiştir. Bu programın başlangıcını iman esasları teşkil eder. Bu esaslar, insanı yüce Allah’ın yasalarına uymaya, O’na gerektiği şekilde kulluk etmeye götürür. İbadetlerin amacı ise, mümini yüksek bir ahlaki seviyeye yükseltmektir. Söz konusu yüksek ahlaki seviyenin kazanılmasında ahiret inancı mühim bir yer işgal eder. Bazı insanlar Cennete kavuşmak arzusu ile, bazı insanlar Cehennem

<sup>1</sup> Nisa Suresi, 4:136.

korkusu ile ve bazı insanlar da yüce Allah'ın cemaline kavuşmabilmek aşkı ile dünya hayatında hem kendisi için, hem de insanlık için faydalı bir hayat yaşamayı hedef kılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu, insanların dünyanın geçici zevklerine ve aldatmacalarına kanmamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu yakalamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim, dünya hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini, çünkü ahiretin dünyada kazanılacağını, ahirette mutlu olmanın, dünyadaki yaşayışa bağlı bulunduğunu ifade etmektedir. Nitekim Allah-u Teâlâ, Kasas suresinde şöyle buyurmuştur:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

*„Allah'ın sana verdiğiinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”<sup>2</sup>*

Ayette geçen bozguncular gibi dünya hayatında insanlar farklı anlayış, yaşayış ve amellerin sahibi olabilmektedir. Kimisi alim, kimisi cahil, kimisi adaletli, kimisi zulmedici, kimisi yoksul, kimisi zengindir, kimisi iyilik yapar, kimisi kötülük. Eğer öldükten sonra dirilme olmasaydı, güzel ameller işleyenler bunun karşılığını, kötülük yapanlar da bunun cezasını görmemiş olurlardı. Bu ise yüce Allah'ın adaletine aykırıdır. Bundan dolayı yüce Allah yeniden dirilmeyi ve dünyada işlenen amellerin karşılığını vermeyi takdir etmiştir. Bu yüzden dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya tarlasına ne ekilirse ahirette de o biçilir. Onun için her insan ölüm gelmeden önce aklını kullanıp dünyanın değerini bilmelidir. İnsan dünyaya bir kez gelir ve ölünceye kadar ne yapabilmiş ise onu azık olarak ahirete götürür. İyilik yapmış olan, gittiği yerde o iyiliğin sevap ve ödülünü bulur. Kötülük yapanlar da onun cezasını görürler. Bu yüzden ahirette yiyeceğimiz azığı şimdiden iyi hazırlamaya çalışmalı ve ahirete yarayacak hayırlı işler yapmalıyız.

<sup>2</sup> Kasas Suresi, 28:77.

Dünya hayatı ahiretin yanında daha kısadır. Göz açıp kapanıncaya kadar geçer. İnsanlara verdiği mutluluk sınırlıdır. Fakat kazanmak istediğimiz ahiretin yolu bu dünyadan geçer. Bu yüzden her insanın bu dünyayı elde etmeye çalışması gerekecektir. Gerçek Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışır. Ahireti kazanacağım diye dünyayı ve nimetlerini terk etmemeli, dünyayı kazanacağım diye ahiret için hazırlık yapmayı ihmal etmemelidir. Ne dünya için ahireti, ne de ahiret için dünyayı terk etmelidir. Her ikisine de eşit ağırlık vererek hem bu dünyayı hem de ahireti kazanmaya çalışmalıdır. Böylece dünya-ahiret dengesini kurmalıdır.

Dünya ile ahiret, doğu ile batı gibidir ki, birine yaklaşan, ötekenden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde Allah-ü Teâlâ'nın emrini gözetmezse, dünyaya düşkün olmuş olur ve dünyada onu daima meşgul eder. İnsan bu dünyada ne ekerse ahirette ise dünyada ektiğini biçer. Bu demek oluyor ki, kişi bu dünyada amel eder ve karşılığını da ahirette alır. İyi veya kötü, kişi amel olarak her ne var ise karşılığını mutlaka ahirette bulacaktır. Burada tohum ekmeyen, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalan, ne kadar zavallıdır. Bunun için ahiret hayatımızın mekanını belirlememiz burada neler yapacağımıza bağlıdır. Ahirete giderken iki türlü ölüm vardır: İmanlı ve imansız. Ahirette varılacak iki yurt vardır: Cennet veya Cehennem. Orada ise iki sonuç vardır: Yüce Allah'ın rahmeti veya gazabı.

Ahirete iman demek, daha yüksek ve ebedi bir hayata iman demektir. Bu dünyaya, ilim ve fazilet kazanarak bulunduğu hayattan daha ulvi ve ebedi bir hayata yükselmek için geldiğine inanmak demektir. O alemdeki saadetin burada kazanacağı yüksek ilim ve faziletlerle bağlı olduğuna iman etmiş olan bir insan için, dünyada ilmin ve ahlaki faziletlerin en yüksek basamağına çıkmaya çalışmak en birinci vazife olmuş olur. Para kazanıp zengin olmak isterse kazancını meşru yollarda arar. Hile ve aldatma yollarına yaklaşmaz. İlmi ve mali kazancını daima yerine ve faydalı işlere sarf eder. Kendi hakkını bilir, başkalarının haklarını gözetir, kendisine layık görmediği bir şeyi başkalarına da layık görmez. Vazifelerini tam tamına, vakti vaktinde yapar. Çünkü bir mükafat gününün varlığına, herkesin bu dünyadaki işinden dolayı Allah'ın huzurunda sorguya çekilecekleri, onun kalbin de yer etmiştir. Buna iman etmiş olan bir insan doğruluktan ayrılmaz.

Herkes kendi yaptığı amelin karşılığını alacaktır. Allahu teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

*“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.*

*Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”*

Allah'a hamd olsun ki, biz Müslümanlar ahiret gününe, ahiretin sonsuz hayatına, Cennet ve Cehennem'in daha önceden yaratılmış olduğuna inanıyoruz. İşte bu iman bizi kurtuluşa götürür, ruhumuzu yükseltir ve bizi mutluluğa kavuşturur. Bu imandan yoksun olmak, insanı şaşkırtıp sapıklığa düşürür, her türlü fenalığa sürükler ve hem dünyada hem de ahirette yüzü kara eder. Kur'ân-ı Kerim ve Ehli Sünnette ebediyete gitmekte olan bütün müminlere bir uyarıdır, yol haritasıdır, Cennete giden yola çağrıdır. Onu inanarak okuyan, hakikatini anlayan ve gereğince amel eden herkese Cenneti ve Allah'ın cemalini müjdelemektedir. Bundan öte hangi saadet vardır? Ne mutlu ahiretini Cennet eyleyenlere.

#### Alınacak Dersler:

- 1) Dünya ahiretin tarlasıdır, dünya tarlasına ne ekilirse ahirette de o biçilir
- 2) Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışır.
- 3) Kim ahirete imanı inkar eder veya bundan bir kuşkuya düşerse, o kimse bütün iman hakikatlerini ezmiş olur.
- 4) Dünya ile ahiret, doğu ile batı gibidir ki, birine yaklaşan, ötekinden uzak olur.
- 5) Dünya imtihan yeridir, başına gelen her musibete Ahireti düşünerek sabır edin ve mükafatını bekleyin.
- 6) Dünyada ne kadar sevap işlersek Ahiret için o kadar kardır.
- 7) *“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”*

#### Ödev:

Bu dersi ailenizle de okuyunuz ve mütalaa ediniz.