

Ders : 148

Konu : CAMİLERE DESTEK OLMAK ve YAŞATMAK

Cami, “toplayan, bir araya getiren” manasına gelen ve “cem’an” mastarından türeyen bir kavramdır. Caminin dinî manası ise müslümanların ibadetlerini yapmak ve meslelerini görüşmek için toplandıkları mekândır. Yeryüzünde ilk inşa edilen mekân, tüm camilerin merkezi ve kiblegâhi Beytullah’tır. Kur’ân-ı Kerîm’de:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke’deki (Kâbe)’dir.” ¹ denilerek Kabe’nin durumu bizzat Rabbimiz tarafından izah edilmiştir. Camilerin varlığından maksat ise orada Allah’a kulluktur.

Dinimiz bizlere cemaat olmamızı emretmektedir. Hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.), **“Kurt sürüden ayrılan koyunu sever, şeytan da cemaatten ayrılan Müslüman’ı sever.”** buyurarak hayati bir konu olan cemaat olmaya dikkatlerimizi çekmiştir. İnsanları cemaate çağırarak, bir cami çatısı altında bir araya getirmek yaşadığımız zaman için de çok önemlidir. Fiiliyatta hemen her insan, gönül verdiği ve kendisini bağlı hissettiği, ya bir kulübün, ya bir eğlence mekânının, ya bir spor camiasının veya çeşitli hobilerin paylaşıldığı mekânların üyesidir. Hem dinîmizin gereği olduğu için, hem de zamanın ihtiyaçları sebebiyle insanları cami üyeliğine çağırarak, dünya ve ahiret hayatımız için bir mecburiyettir. Kişi bir camiye üye olmakla çok geniş, aktif bir sosyal ve kültürel çevreye sahip olacağı gibi, çocuklarının eğitimi hususunda da bir çok zorluğu aşabilecek imkâna kavuşacaktır.

Ayrıca bir toplumun güçlü bir temsil ve etkinlik sağlaması ancak organize olmasıyla mümkündür. Dinî ve sivil kurumların, resmî kurumlar karşısında işlev ve değer kazanması organize güç olmalarıyla mümkün olduğu gibi, kitlelerin temsili bağlamında da önemli bir rol üstlenilmiş olacaktır. Gerektiğinde geniş kitlelerin haklarını arama hususunda da organize olmak önemli işlev görecektir. Camilerimizin üye sayısının artmasıyla da, kuruluşumuzun gücü artacak ve bu kazanımlarla üye olan kişinin ödediği aidatın kat kat fazlası kendisine geri dönecektir.

Müslümanların görevlerinden bir tanesi de Kur’ân-ı Kerîm’de buyurulan;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا

“...İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” emrini yerine getirmektir.

Elbette Müslüman’ın görevi yeryüzünde iyilik yayılsın, maruf bir toplum olsun, hayırda yarışınlar, haramlardan uzaklaşınlar; insanlar, düşmanlık, terör, ırkçılık ve savaşlarla birbirlerini yok etmesinler için çalışmaktır. Camiler de işte bu ilahî emirde buyrulan iyiliklerin ve takvanın topluma yayıldığı merkezlerdir. Camiler, Müslümanların evi, sığınağı, kiblesi ve hayat merkezidir. Camiler dinî ve kültürel değerlerimizden ayrı düşünemeyeceğimiz yerlerin başında gelir. Camilerde, mü’minlere her türlü kötülüklerden uzak durmalarının yanında; her türlü iyilik ve güzellikler, insan sevgisi, ezan, Kur’an sevgisi, ana-babaya itaat, komşuluk ilişkileri gibi hayati konular anlatılır, böylece ümmet anlayışı oluşur.

¹ Âl-i İmrân suresi, 3:96

Camiler zengin-fakir, köylü-şehirli, amir-memur, resmî-sivil, yaşlı-geç, siyah-beyaz, yerli-yabancı vs. herkesi bünyesinde toplayan, aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, üzüntülerimizi giderdiğimiz, moralimizi müspet anlamda düzelttiğimiz, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz ve pekiştirdiğimiz, birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul, dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandırdığımız mabetlerimizdir.

Camiler, mutlu ve sevinçli günlerimizde toplandığımız, acılarımızı paylaştığımız, sıkıntılarımıza çare aradığımız mekânlardır. İslami kimliğimizin korunması ve gelişiminde de camilerimizin çok önemli bir yeri vardır. Camiler Müslümanların sosyal hayata katkılarının ve katılımlarının en etkin biçimde kanalize edildiği kurumlardır. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunun filizlendiği mekânlardır. Geleceğimizin teminatıdır. Mabetsiz hiçbir toplum kimliğini koruyamamıştır. Camiler cemaat olmanın sembolüdür.

Mü'minin hayatı bir bütündür. İnanılan değerlerin, dillerde bir türlü, kalplerde bir türlü ve hayatın içinde bir başka türlü ifade edilmesi düşünülemez. Bu bütünlüğü sağlamanın yeri camilerimizdir. Dillerin söylediğini gönüller, gönüllerin söylediğini davranışlar, davranışların söylediğini de bütün fiillerin birlikte söylemeleri gerekir. İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresinden mutlaka etkilenir. Her insan bulunduğu çevrenin etkisi altındadır. Çevremiz cami ve cemaat olmalıdır ki, imanımızın gereğini yapalım, çevremiz de bize yardımcı olsun. Yüce Peygamberimiz'in:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَكُنْ نَافِعاً لَهُمْ

"İnsanların en hayırlısı başka insanlara en çok faydalı olanıdır."² müjdesine muhatap olmak için, insanları cami ve cemaatle buluşturmak gerekir.

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"Hayra delalet (öncülük) eden o hayrı işlemiş olur."³ müjdesine ulaşmak için camilere üye ve cemaat kazandırmak gerekir.

Allah Teâlâ'nın; **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

"Hepiniz Allah'ın ipine (Kur'an'a) topluca sarılın ve dağılmayın."⁴ emrine uymak için cami ve cemaate üye kazandırmak gerekir ki, insanlar dağılıp kaybolmasın, kimliklerini koruyabilsin, yaşam gayelerini, inanç ve kültürlerini kaybetmesinler.

Fitresi, zekâtı, teberrusu, kurbanı ile Allah ile arasında perde olmayan mazlumlara yardım ederek onlara güç ve moral vermek, onların hayır dualarını almak için camiye üye olmamız gerekir. Ayrıca camilerimize üye olmakla, teşkilatımızın dünya çapında yaptığı tüm hayırlı hizmetlerden nasiplenir, öldükten sonra dahi amel defterimiz açık olur ve hanemize sevaplar yazılmaya devam eder. Ödeyeceğimiz aidatlar ve yapacağımız diğer hayırlı çalışmalar, malımızın bereketlenmesine, ailemizin huzura kavuşmasına vesile olur. Peygamberimiz'in; "Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır."⁵ hadîs-i şerifi gereğince rahmete ermiş, azaptan kurtulmuş olur. "Kişi kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder."⁶ hadîs-i şerifinin müjdesine ulaşır.

İslam'ın güzelliğini yeni ve taze zihinlere ulaştırmak için bir cami çatısı altına girmek gerekir. Kötülüklerin dünyayı kirlettiği bir zamanda iyi ve güzelliğin yayılması için mücadele eden bir cemaatin

² Suyûtî, *el-Câmiu's-Sağir*, II, 8

³ Müslim, *İmâre* 133. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, *Edeb* 115; Tirmizî, *Yâlim* 14

⁴ Al-i İmrani Suresi, 103

⁵ Beyheki

⁶ Hadis-i şerif, Müslim, *Zikr* 38

içinde olmak, Allah katında en büyük şerefe ulaşmak, zamanın kötülüklerine karşı çoluk çocuğunu ve sevdiklerini koruyacak mekânlara sahip olmak anlamına gelir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sürekli olarak Müslümanların sayısını sorduğunu, hatta sayım yaptırdığını ve cemaatin artmasını teşvik ettiğini de unutmamak gerekir. Hicretten sonra Peygamberimiz (s.a.v.)'in Medine'de ilk icraatlarından birisi Müslümanların sayısını belirlemek olmuştur. Dolayısı ile bu listenin dışında asla kalmamak gerekir. Diğer Müslüman kardeşlerimizin de liste dışında kalmamaları için her eve ziyaret ve sohbetlerle Kur'an'ın nurunu ulaştırmak, her müminin cami ile bağına kurmak gerekir.

"İnsanların hepsi zarardadır, ancak inanan, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç."⁷ ayetinin gereği olarak camiye üye olmak gerekir.

Allah yolunda çalışmak, iyilik ve güzellikleri yaygınlaştırmak, bizi can sıkıntısı, kötülük ve malayani şeylerden uzak tutar. Bu çalışmaları yaparken unutmamamız gerekir ki; yapılmış küçük işler, planlanmış ama gerçekleşmemiş büyük işlerden daha iyidir. **"İnsanoğluna ancak çalıştığı için karşılığı verilir"**⁸. Hedefimize ulaşmak için camideki çalışmalarımızda orta bir gayret yeterli olacaktır. Güneş, ışık ve sığından başkalarını faydalandırmak için kendine yalvarılmasını beklemez. Bizler de mü'minler olarak güneş gibi olmalı, kendimizden beklenen ve ihtiyaç duyulan çalışmaları, iyilikleri istenilmeden yapmalıyız. Diğer kardeşlerimizin elinden tutmalı ve onları olması gereken yere, yani camiye ve cemaate getirmeliyiz.

En büyük israf sayılı ömrün israfıdır. Zamanımızda insanlar, dünyevi her şeye vakit ve imkân bulmakta, dinî görev ve sorumlulukları en sona bırakmaktadırlar. Bu büyük ve telafisi çok zor olan bir yanılıdır. Çünkü zaman, ömür akıp gitmekte, hiçbir şey yerli yerinde durmamaktadır. İnsanlarımızı camilerimize getirmekle zaman israflarını azami derecede önlemelerine de yardımcı oluruz.

Camilerin, kimlik ve kişiliğimizin oluşmasında ve korunmasında önemli bir yeri vardır. Camileri desteklemek ve yaşatmak, kimlik ve kişiliğimizi yaşatmakla eş değerdedir. Bizi biz yapan manevi değerlerimizin korunmasında en önemli toplumsal görevi üstlenmiş olan camilerimizi yaşatmamız gerekir. Zira camiler, toplumsal varlığımızın tezahürleridir. Toplumsal varlığımızın sembolü camileri desteklemek ise toplumsal sorumluluğumuzdur.

Camiler toplumun merkezindedir. İslam beldelerinde yapılan camiler en merkezî yerlere yapılmıştır ve toplumsal hayatın kalbinin attığı mekânlar olmuştur. Bireyselleşen dünyada güçlü bir toplum olarak kalabilmenin, nesillerimiz için iyi bir gelecek inşa etmenin en güzel cevabıdır. Camiler sosyalleştirir, eğitir, birleştirir ve kaynaştırır. Geleceğin inşası, manevi değerlerimizle yoğrulmuş nesillerimizin içerisinde yetiştiği camilerin yaşaması ve yaşatılması ile mümkün olacaktır. Cami merkezli bir hayatın yetiştirdiği nesiller sağlıklı ve huzurlu olurlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine kayıtsız kalmayan bizler, camilerin yaşaması ve yaşatılması hususunda da kayıtsız kalamayız.

Öyleyse:

- Çocuklarımızın kimlik ve kişiliğinin oluşmasına ve korunmasına katkı sağlamak,
- Değerlerimizi daha iyi yaşamak ve yaşatabilmek,
- Neslimize İslam Dinî'nin kaynaklarını öğretebilmek ve yaşatabilmek,
- Bireyselleşen dünyada güçlü ve sağlıklı bir toplum olarak kalabilmek için,

Camilere destek olmalı, "ÜYE OLMALI, ÜYE BULMALIYIZ."

⁷ Asr suresi, 103:1-3

⁸ Necm suresi, 53:39

Alınacak Dersler:

- 1- Camileri yapmak ve üye olarak yaşamalarına destek olmak sadaka-i cariyedir.
- 2- Camiler kimlik ve kişiliğimizin korunduğı yerlerdir.
- 3- İnanç ve kültürümüzü yeni nesillerimize ancak camilerle aktarabileceğimiz aşikardır.
- 4- Camilere üye olmak, onları yaşatmak demektir.
- 5- Cemaat olabilmek için mutlaka camileri inşa etmemiz, camilere gitmemiz ve camilere üye olarak desteklememiz gerekir.

Bu Hafta:

- 1- Peygamberimiz (s.a.v.)'in: 'insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.'" hadisini ezberleyelim.
- 2- Bu dersi aile fertlerimizle de paylaşalım.