

Hutbe, 09.02.2018

Vərlik Bizim İmtihanımızdır

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا أَبْتَلِيهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعْمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

Muhterem Müslümanlar!

Allah'ın bize hiçbir bedel ya da karşılık ödemeden bahsettiği maddi ve manevi her türlü nimeti, O'nun sonsuz ikramındandır. Bedenimiz, azalarımız, bizi insan kılan irade, akıl, ruh, gönül, yürek gibi nimetlerimiz bunlardan sadece birkaçıdır. Üstelik bunların tamamının devamlılığı, bir sekteye uğramadan işlev görmesi ve onlar üzerinden faydalı şeyler üretmemiz için yine Allah'ın rızıklarına muhtacız. Güneş olmasa ışık olmazdı, ışık olmasa gözümüz olsa dahi kullanamazdık, gözümüzün işlevi ve manası kalmazdı. Nitekim Allah (c.c.), Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususa şöyle işaret buyurmaktadır: "**O hâlde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanırsınız?**"¹

Değerli Müminler!

Rahmân suresinin bu hepimizce bilinen ve her daim zikrimizde olan ayetinde geçen nimet için kullanılan 'Âlâ kelimesinin dikkat çekici bir özelliği vardır. Bu yalnızca kavradığımız ve görebileceğimiz nimetleri değil, aynı zamanda bizler hiç fark etmeden bizim için Allah'ın daima ve her an verdiği nimetleri de kapsamaktadır; nefes alıp verme, kalbimizin atması, organlarımızın sorunsuzca çalışması gibi. Peki bu kadar büyük bir ikrama mazhar olmanın ardından yatan ilahî amaç nedir? Allah'ın bunun karşılığında kavramamızı istediği şey, bütün bu varlıkların bizim için bir imtihan olduğunu düşündürmektedir. Zira insan imtihanda olduğunu fark etmediği takdirde bunların hepsini hak ettiğini düşünmeye başlamakta ve buna kendini inandırmaktadır. Fecr suresinde Allah bize bu hakikati şöyle bildirmektedir: "**İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğuunda ve bol nimet verdiğinde 'Rabbim bana ikram etti (ben bunu zaten hak etmiştim)' der.**"²

Kıymetli Kardeşlerim!

Allah'ın karşısız ikramına karşı bu tutum, nankörlüğün, şımarıklığın ve algıda bir sorun olduğunu ifadesidir. Bunun fiilde yansımıası ise, malımızı, bedenimizi, ruhumuzu yanlış ve

faydasız yollarda harcamamızdır. Bu şekilde kendimize yazık etmekte ve Allah'a karşı sayısız bir tutum içerisinde girmekteyiz. Nitekim Ad ve Semud kavimlerinin helak olma sebebi bu nankörlük tutumunda aşırıya gidip de cenneti dünyada kurmaya çalışmaları ve bu sebeple Allah'a isyan etmeleri olmuştur. Onların en büyük hatası, Allah'ın onlara bahsettiği varlığın bir imtihan olduğunu unutmak ve varlığı Allah'tan bağımsız olarak algılamak olmuştur.

Aziz Cemaat!

İşte biz Avrupa toplumunda yaşayan Müslümanlar olarak elimizde bulunan nimetlerin imtihan olduğunu fark etmelijiz. Farkında oluşumuzun en iyi göstergelerinden birisi şüphesiz malımızı Allah yolunda harcamamız olacaktır. Özellikle gelecek nesillerimize yatırım yapmak, onların yetiştirilmesinde katkıda bulunmak, eğitimleri için harcama ve destekte bulunmak elzemdir. Zira bize Allah'ın emaneti olan nesillerimiz de nimetimiz, dolayısıyla imtihanımızdır. Burada en büyük katkımız, onların yetişmesi için büyük çabalar sarf edilerek kurulan müesseselerimizi desteklemektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah katında affedilmemiz için bunun kuvvetli bir vesile olduğunu bildirmiştir: "**Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin.**"³

Muhterem Müminler!

O hâlde gelin bize kesintisiz nimetler bahşeden Allah'a yetersiz olan şükürümüzü İnfak Kampanyamıza katkı sağlayarak tamamlamaya çalışalım. Allah şükrettiğimiz takdirde bize nimetlerini artıracına dair söz vermiştir. Allah'ın sözü ise şüphesiz haktır. Üstelik katkıda bulunduğuuz projelerde atılacak olan her adım bize sağlam ve donanımlı binalar, kaliteli eğitim ve en önemlisi temiz, şuurlu ve imanlı bir nesil olarak inşallah geri dönecektir.

Allah (c.c.), niyetlerimizi kabul eylesin; umduğumuzdan daha fazlasını nasip etsin.



¹ Rahmân suresi, 55:13

² Fecr suresi, 89:15

³ Mekârim-ul-Ahlak, s.255

Les bienfaits sont nos épreuves

فَإِنَّ الْأَنْسَانَ إِذَا مَا أَبْتَلِيهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمْهُ وَعَمِّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي

Chers musulmans

Les Bienfaits matériels et spirituels qu'Allah (swt) nous a accordées font partie de sa Grâce. Notre corps, nos sens, notre volonté qui fait de nous des humains, la raison, l'esprit, le cœur ne sont que quelques uns de ces bienfaits. Nous sommes de nouveau tributaires de la générosité d'Allah pour la perpétuation de ces bienfaits qui assure la continuité de leurs fonctions et nous permet d'en tirer profit. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas non plus de lumière et s'il n'y avait eu de lumière nous ne pourrions pas utiliser nos yeux, car le rôle de ces derniers n'aurait pas de sens sans lumière. Dans le Coran il est dit : « **Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?** »⁴

Chers musulmans !

Le mot “‘Âla ” qui désigne les bienfaits divins dans ce verset de la sourate ar-Rahman a une caractéristique remarquable. Il ne désigne pas simplement les bienfaits que nous comprenons ou que nous voyons, sa signification englobe également les bienfaits qui nous sont accordées sans cesse et à chaque instant sans qu'on ne le remarque comme ; le fait de respirer, ou encore le fait que notre cœur batte et que nos organes fonctionnent sans problème. Quel est donc la raison/le mystère de tant de bienfaits ? Allah (swt) attend en retour que l'on comprenne que tous ces bienfaits sont une épreuve pour nous, car la personne qui ne remarque pas qu'il est dans une épreuve commence à penser qu'il mérite tout cela et finit par s'en convaincre. Dans la sourate el-Fajr, Allah (swt) nous annonce cette vérité de la manière suivante : « **Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit : « Mon Seigneur m'a honoré (car je le méritais)».** »⁵

Mes chers frères !

Cette attitude est ingrate, elle est l'expression d'une ingratITUDE ainsi que d'une erreur de perception. La conséquence matérielle de cette ingratITUDE est que nous abîmons notre

corps et notre âme dans des chemins inutiles. De cette façon nous nous causons du tort et nous manquons de respect à Allah (swt). Ainsi, c'est l'ingratITUDE et leur amour du bas monde qui mena les peuples de 'Ad et Thamud à se rebeller contre Allah qui les châta en conséquence. Leur plus grande erreur était d'avoir oublié que les bienfaits qui leurs furent accordés étaient en fait des épreuves et de les avoir perçus indépendamment d'Allah (swt).

Chers fidèles !

C'est pour cela que nous, musulmans, vivant en Europe, nous devons nous rendre compte que les bienfaits que nous possédons sont des épreuves. Une façon de prouver que nous en sommes conscients est de dépenser nos biens dans le chemin d'Allah (swt). En particulier, il est important d'investir pour les générations futures, de soutenir et de contribuer à leur éducation car nos enfants sont un dépôt d'Allah (swt) et donc un bienfait. Ils sont donc également à ce titre une épreuve pour nous. Notre plus grande contribution ici, est de soutenir les institutions qui travaillent pour l'éducation de nos enfants. Un hadith du Prophète (saws) rapporté par Anas (r.a) nous montre à quel point cette question est importante : **“Honorez vos enfants en accordant beaucoup d'attention à leur éducation”**⁶

Chers musulmans !

Notre gratitude envers notre Seigneur est certes loin d'être suffisante au regard des innombrables bienfaits dont Il nous comble. Ce faisant, essayons au moins de fortifier cette gratitude à travers notre campagne de dons. Allah (swt) nous a promis que si nous Lui étions reconnaissants, Il accroîtrait ses bienfaits. La parole d'Allah est sans aucun doute vérifiable. De plus, tous les efforts que nous faisons en contribuant à ce genre de projets nous seront rendus sous la forme de bâtiments solides équipés de la dernière technologie grâce auxquelles nous pourrons transmettre notre foi ainsi qu'une éducation et une conscience sans faille aux futures générations.

Qu'Allah (swt) accepte nos bonnes intentions ; Puisse-t-Il nous accorder encore plus que ce

4

Sourate Rahman, 55 :13

5

Sourate Fajr, 89 :15

6

Mekârim-ul-Ahlak, p.255

que nous espérons

