

Ders : 132

Konu : Toplumsal İhtiyaç Açısından İnfak

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”<sup>1</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِي

*“Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin iyilerinden (Allah yolunda) sarf edin! Hem hakkında (kusuruna) gözünüzü yummadan alıcıları olmayacağınız kötü olanını vermeye kalkışmayın! Ve bilin ki, şüphesiz Allah, Ganî (zengin olan, hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan)dır, Hamîd (hamd edilmeye çok lâayık olan)dır.”<sup>2</sup>*

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

*Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.”<sup>3</sup>*

İnfak, malın Allah rızası için Allah yolunda harcanması, ehemmiyet ve zaruret derecesine göre Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

He ne kadar dinimiz infak konusunu gündeme getirirken yoksul, yetim ve kimsesizleri ön plana çıkarsa ve dikkatlerimizi onların üzerine teksif etse de, infak ibadetinin muhataplarını sırf onlarla sınırlı tutmadığı da bir gerçektir. İmani ve ahlaki sorunların bertaraf edilmesi veya asgariye indirilmesi, toplumsal ıslahın yaygınlaştırılması, aile efradımızın ve nesillerimizin felahı veya ifsadının önlenmesi için gerekli müesseselerin kurulması da bu ibadetin maslahatları içerisine girmektedir.

<sup>1</sup> Ali İmran 92

<sup>2</sup> Bakara 267

<sup>3</sup> Hadid 10

Çünkü yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun....”*<sup>4</sup> buyurmuştur.

Yine Kitabımız “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun, kurtuluşa erenler işte bunlardır”<sup>5</sup> ayetiyle insanları hayra çağıran bir topluluğun olmasını emretmektedir. Bu topluluğun oluşması ve olgunlaşması da ancak onları hem dünyevi ilim hem de uhrevi değerlerle eğiten müesseselerin kurulması ve yaşatılması ile mümkündür. Zira bu müesseseler iyiliğe çağıran, güzel işleri emreden, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve kötülüklerle mücadele eden bir neslin, toplumun ve insanlığının teşekkülünü hedef almaktadır.

Özetleyecek olursak; İslam, insanı yaratılış kodlarına geri döndürecek olan, “cehalet ve ahlaksızlığı” izale edip onu imanın nuru vasıtasıyla “ilim ve güzel ahlak” ile teçhiz etmeyi hedef edinen bir dindir. Çünkü iman zaafiyeti ve ahlak yoksunluğu felaketlerin en büyüğüdür. İnsanlığın bu felaketlerden kurtarılması dinimizin ana gayesidir.

Sorumluluk sahibi Müslümanlar olarak bizler bu topraklarda örnek nesiller yetiştirmek ve yetiştiren oluşumları da yaşatmak zorundayız. Nasıl ki, “komşusu ve yakını açken tok yatılmaz” anlayışı ile elimizin uzandığı komşu, akraba ve dindaşlarımızın maddi ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyorsak, gelecek nesillerimizin eğitilmiş, şuurdu ve ahlaki değerlerle mücehhez olabilmesi için gerekli müesseseler ve merkezlerin kurulması ve yaşatılmasında da aynı özveri ve gayreti göstermek zorundayız. Karşı karşıya bulunduğumuz tehlike, “karın açlığından” daha tehlikeli olan “inanç ve ahlak” açlığıdır. İşte sırf bu nedenden dolayıdır ki, biz Müslümanlar sıcak evlerimizde ve yumuşak yataklarımızda huzur içinde yatmamalı, hatta rahatça arkaya yaslanıp oturmamalıyız. Manevi ve ahlaki felaketler toplumumuzu sarıp sarmalamadan gerekli çalışmaları yapmalıyız.

Bu dersimizde “İnfak Kampanyamızın” gerekliliğini fertlerin ve toplumların ıslahı ile dini vücutiyet boyutunda ele alıp değerlendireceğiz.

## 1. İNFAK KAMPANYASININ TOPLUMSAL GEREKLİLİĞİ

### 1. Dinî, ahlaki değerlerimizin ve kültürümüzün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak

Bugün yaşamış olduğumuz coğrafyada en büyük vazifelerimizden birisi çocuklarımızın milli, ahlaki, dini ve kültürel değerler ile yaşamalarının sağlanmasına vesile olacak müesseselerin tesisi ve işletilmesidir. Nitekim insanların en hayırlısı insanlara faydalı olan; malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın en hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç duydukları ihtiyaçları karşılayandır.

İnfak kampanyası ile inşa edilecek bu müesseselere destek vermek sadaka-i cariyenin sevabının tümüne birden mazhar ve nail olmak demektir. Zira bir hadîs-i şerifte, sürekli sevap kaynağı olan infaklar şöyle belirlenmiştir: **“Âdemoğlu öldüğünde, üç kişi hariç amel defteri kapanır. 1. Kesintisiz sadaka**

<sup>4</sup> Tahrim 6

<sup>5</sup> Ali İmran 104

**(sadaka-i câriye) meydana getirenler, 2. Topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) bırakanlar ve 3. Kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.”<sup>6</sup>**

İnfak kampanyası bağlamında desteklenen projelerimiz, hadiste sözü geçen “sadaka-i câriye” nin tümünü kapsamaktadır. Nitekim bu merkezler sürekli hizmet vereceğinden kesintisiz sadaka meydana getirecek, hem ilim tahsil edip topluma eserler bırakacak beyinleri yetiştirecek hem de geriye hayır dua eden bir gençlik bırakacaktır.

Dolayısıyla, Müslümanlar bu yerlerden istifade ettiği sürece; bunları yaptırınlar; emeği geçenler, yapılmasına gayret verenler, katkı ve desteklerini esirgemeyenlerin her iki cihanda da amel defterleri kapanmayacaktır

## 2. Ailemize karşı bir sorumluluk çalışması olarak “İnfak”

İnfak kampanyası ile bugün topluma, Ümmet-i Muhammed’e ve tüm insanlığa bırakabileceğimiz en güzel ve en faziletli mirasımız, ahlak sahibi, eğitilmiş bir nesil olacaktır.

İmam-ı Cafer, “***babaların çocuklarına bırakabileceği en büyük miras, servet değildir; güzel eğitim ve ahlâktır***” diyor.

Nitekim bir babanın, bir annenin evladına bırakacağı en büyük miras, en değerli varlık, en makbul hediye; onu güzel ahlaklı yetiştirmesidir. Ona dinini öğretip güzel bir terbiye vermesi ve iyi bir meslek sahibi yapmasıdır.

Güzel bir terbiye ve iyi bir meslek eğitiminden daha büyük ve daha değerli bir miras olamaz.

Güzel bir terbiye ve iyi bir meslek eğitimi almayan çocuğa, babası Karun’un serveti gibi bir mülk bıraksa, değil ona iyilik aksine kötülük etmiş olur ve belki de kendi çocuğunun maddi ve manevi felaketine sebep olabilir.

Maddi gücü olduğu halde infak etmeyen bir mü’min hem bu dünyada hem de kıyamet gününde Allah’ın huzurunda utanacaktır. Zira bu görevi ihmal edenleri Efendimiz (s.a.v) şu ifadelerle uyarmıştır. “***Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter***.”<sup>7</sup>

## 3. Gelecek nesillerimize karşı bir sorumluluk çalışması olarak “İnfak”

Bugün yaşamış olduğumuz bu coğrafyada her ne kadar bizler sadece artık işçi konumunda olmayıp akademisyen, bilim adamı, imam, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, öğretmen, sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahipleri olarak ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik hayatına katılsak da henüz bize yakışır seviyede olmadığımız da aşikârdır.

Yapılan analizler, özellikle göçmen kökenli çocukların ve gençlerin eğitim bakımından arzu edilen konumda olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Eğitilmiş bir nesil yetiştirme noktasında bize kaynaklık eden düsturlardan sadece ikisini sizlerle paylaşmak istiyorum.

<sup>6</sup> Dârimi, Mukaddime, 46

<sup>7</sup> Ebu Davut, Zekat, 45

1. Allah (CC)'nin Kur'an-ı Kerim'deki insanlığa ilk hitabının ve ilk emrinin **“Oku”** ile başlaması ve **“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”** şeklinde bilenleri övmesi.

2. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in: **“İlim, mü'minin yitik malıdır, nerede bulursa alır”** hadis-i şerifi.

Hz. Ali'nin; **“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum”** sözü eğitim ve öğretimin buradaki nesillerimiz ve tüm insanlık için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir.

Verilecek infaklarla desteklenecek olan kurumlar sayesinde kuşaklarımızın bilinçli meslek veya üniversite seçimine katkı sağlanacaktır. Parçası olduğumuz ülkelerin eğitim imkânlarından istifade etmek suretiyle eğitimde hiç şüphesiz daha yüksek bir seviye elde edilecektir.

Bütün bu gerçekler doğrultusunda infak kapsamında hizmet vereceğimiz eğitim ve öğretim etkinliklerine önem vermeli, ayrıca çevremizdeki Müslümanların da bu kampanyaya katılmaları için gayret göstermeliyiz. Bu çalışmayı yapılacak en önemli işlerin arasında kabul etmek ve bu yönde çalışmalara destek vermek tüm sorumluluk sahibi Müslümanların görevidir.

Şunu da hatırimızdan çıkarmayalım ki, ecdad ve ümmette infak önderleri olmasaydı ecdadımızın altın çağ medeniyetini kurması ve ümmetin şaha kalkıp dünyaya adalet örneği olması da asla mümkün olamazdı.

#### 4. İnsanlığa karşı sorumluluğumuz: “İnfak”.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim almaları ve toplumsal yapı içinde iyi bir konuma gelmeleri hem bulunduğumuz ülkenin hem de bütün İslam âleminin ve insanlığın hizmetine ve yararına olacaktır. Böylelikle içinde yaşadığımız toplum ahlaki faziletleri önceleyen donanımlı fertler kazanmış olacak, toplumda söz sahibi olan nitelikli Müslümanların sayısı da artacaktır.

#### 5. Bir ahlak ve bilinç aktarım vasıtası olarak “İnfak”

Bir toplumda, bir nesilde infak şuuru kaybolduysa veya infaka davet insanların kalplerine ve gönüllerine nüfuz etmiyorsa bilinmelidir ki, bu yerde İslam ahlakı ve maneviyatı er ya da geç kaybolacaktır. Zira, İslam ahlakı ile yetişmemiş bir toplumun insanları cimriliğe zaten daha yatkındır. Cenabı Hakk: **“De ki: “Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan!”**<sup>8</sup> diye buyurmuştur.

Ferasetle görmek gerekir ki: Bu asırda ve her çağda nesillere yatırım yapmak çok kıymetli bir sarf mahallidir. Özellikle de bulunduğumuz ülkelerde infakı sadece fakirlerle sınırlı tutmaksızın, bilhassa nesillerin yetiştirilmesine, eğitim-öğretime harcamak, Allah için açılan eğitim-öğretim müesseseleri için sarf etmek, gelecek için nesillerimize en iyi yatırım, ümmetin uzun vadeli kurtuluş reçetesi ve mü'minin ferasetidir.

#### 6. İhtiyaçlarımızdan artanının “İnfak”ı

Allah için infakta bulunma lezzetini sadece mülk sahipleri değil, Malîk-ül Mülk (mülkün sahibi) olan Allah'a iman eden her kul tadabilir. Gülümseme ve tatlı sözün bile sadaka olduğu bir inancın mensupları olarak bizler “infak” ibadeti ile birlikte doğar ve birlikte yaşarız. Sadaka ve infak var olanı vermekle başlar. Buna göre, yarım hurmayı vermek dahi bir infak olup, kulu cehennem ateşinden muhafaza eder. Dolayısıyla genç veya yetişkin, erkek veya kadın her mümin infak edecek kadar

<sup>8</sup> İsra 100

zengindir. Cenabı Hakk: “*Ve sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki: ihtiyaçlarınızdan artanı.*”<sup>9</sup> buyurmaktadır. Farz ibadetlere getirilen ölçü asgari ölçüdür. Allah için vermekte veya fedakarlık yapmakta sınır yoktur. Kim iyiliklerini artırırsa kendi lehine artırmış olur.

#### Alınacak Dersler:

1. “Ehem mühimme müreccehtir” kaidesine göre bugünün üzerimizdeki en önemli vazife ve sorumluluk, vasıflı Müslümanlar yetiştirip bunlardan oluşan yetkin kadrolar kurmaktır. Bugün yaşadığımız topluma, Ümmet-i Muhammed’e ve tüm insanlığa bırakabileceğimiz en güzel ve en faziletli mirasımız, ahlak sahibi ve eğitilmiş bir nesil olacaktır.
2. Azınlık olarak yaşamakta olduğumuz bu coğrafyada nesillerimizin muhtemel imani zaafiyetlerine bir mü’min ferasetiyle bakarak çocuklarımızla ilgili tercihlerimizi kurumlarımızdan yana kullanmaya gayret göstermeliyiz.

#### Bu Hafta:

1. Ailemizle ve arkadaşlarımızla IGMG İnfak kampanyasını gündem yapıp konuşalım,
2. Bireysel ve toplumsal anlamda “infak”ın neden gerekli olduğunu müzakere edelim.
3. Eğitim, infak ve gelecek nesillerimiz ilişkisi üzerine düşünelim.
4. İnfak ibadeti ile IGMG’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi sahibi miyiz? IGMG neden bu ibadeti önemsiyor?, konuşalım.

<sup>9</sup> Bakara 219