

Ümmetin Selâmi

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِبِّضِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْأَنْفِسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْتِنَّكُمْ أَوْ بَيْتِ أَبَائِكُمْ أَوْ
بَيْتِ اخْوَانِكُمْ أَوْ بَيْتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بَيْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ
بَيْتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بَيْتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُوكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَانَ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتَنَا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحْيَيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

Muhterem Mü'minler!

Esselâmu Aleykum! Bu selâm, ümmetin size selâmidir. Dun yaptığınız bayram için kendileri gönderdiğiniz Kurbanları kestiler. Bugün ve yarın da kesmeye devam edecekler. Sizler ki, Kurbanlarınızı onlar için gönderdiniz, onlara elçi olarak kardeşlerinizi ve selâmlarınızı gönderdiniz, onlar da sizlere en içten ve gönülden gelerek selâmlarını gönderdiler. Esselâmu Aleykum!

Aziz Kardeşlerim!

Hakikaten bu selâm nelere kadir değil? Anında bir kalbi yumuşatıyor, bilmediğiniz, tanımadığınız, daha önce hiç görmediğiniz insanlara kalbinizi gönlünüzü açıyor. Yaklaşık 350 kardeşimiz sizlerin selâmını ulaştırmak, ümmetle kucaklaşmak, ümmetle bayramına bayram katmak üzere dünyanın pek çok yerine dağıldılar. Ve gördüler ki, sîrf Allah rızası ile gönderilen o selamlar, nice yüzleri güldürdü, nice dualara vesile oldu.

Bu yüzden bu ümmet çok şanslı: Birbirine giyabında dua ediyor, birbirini giyabında kucaklayabiliyor. Bizlere bu imkanı sağlayan teşkilatımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Siz varsınız, bu teşkilat var olacaktır. Nasıl ki, yıllar önce attığınız tohumlar şimdi meyveye durdu, yıllar sonra gelecek olan Müslümanlar da bizim tohumlarımızın meyvelerini toplayacaklar.

Kardeşlerim!

İçimizden büyüklerimizden hatırlayanlarımız vardır. O ilk tanışmalarımız bir selâm ile başlamamış mıdır? İşte o ilk selâmlaşmalar şimdi kalbimizi, gönlümüzü dolduruyor, yumuşatıyor. Hutbemizde okuduğumuz şu uzunca ayetin mealine baktığımızda, bizim birbirimizle olan ilişkimizin temelini, huzur, güven esenlik, hoşnutluk olan selâm oluşturmaktadır. Ayette şöyle buyurulur:

“Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere

girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. İşte Allah, düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar.”¹

Değerli Müslümanlar!

Ayette geçen sakınca yoktur şeklinde geçen kelimenin anlamı, yapmanız da olur, yapmasanız da olur manasında bir ifade değildir. Aksine, yapmıyorsunuz, buna izinlisiniz manasında teşvik manası vardır.

Selâma gelince. Selâm mecbûridir. Çünkü selâm, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileğidir. Eğer o selâm, Allah katında hoş ve mübarek bir esenlik dileği ise, ailemize, çocuklara, akrabalarımıza, dostlarımıza, tanıdık veya tanımadık her Müslümanma verdigimiz ve onlardan aldığımiz selâm, elbette ki, mübarek olacak, bereketli olacaktır.

İşte dünyanın her tarafına gönderdiğiniz ve onlardan aldığınız selâm da, Allah'ın izni ile bu selamlardan biridir. Öyle inanıyor, öyle dua ediyoruz.

Bir Bayram günü, böylesine önemli bir dua almayı bizlere nasib eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun! Rabbim, ne bu dünyada ne de âhiret yurdunda bizleri selâmdan mahrum eylemesin!



¹ Nûr suresi, 24:61

Le salâm de la Oumma

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حِرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَغْرَى حِرْجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حِرْجٌ
وَلَا عَلَى الْفَسِيْكِمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوَتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَهْلَكُمْ أَوْ
بَيْوَتِ أَخْوَانَكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بَيْوَتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ خَالِاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ أَشْتَاتًا فَذَلِكَ حَلْثُمْ بَيْوَتًا قَسْلُمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ ثَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَبِيَّةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ

Chers Croyants !

Es-Selâmou Aleykoum! Ce salâm est le salâm de la Oumma pour vous. Ils ont égorgés les sacrifices que vous leur avez envoyés pour la fête d'hier. Aujourd'hui et demain aussi ils vont continuer à les égorgés. Vous qui avez envoyé vos sacrifices pour eux, vous qui leur avez envoyé vos salâm et vos frères en tant qu'intermédiaire. Et eux vous ont envoyé leurs salâm sincères venant du fond du cœur. Es-Selâmou Aleykoum

Mes Chers Frères !

Sérieusement, de quoi ce salâm n'est-il pas capable ? Il fait radoucir le cœur en un instant, il ouvre votre cœur et votre âme envers des gens que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez jamais vus. Près de 350 de nos frères sont allés dans différents coins du monde afin de faire parvenir vos salâm, prendre la Oumma dans leurs bras, et pour ajouter une fête à leur fête. Et ils ont vu que ces salâm envoyés seulement pour la satisfaction d'Allah ont été la cause de beaucoup d'invocations et on fait sourire beaucoup de visage.

La Oumma a beaucoup de chance pour cela : ils prient l'un pour l'autre en leurs absences et ils arrivent à se prendre dans leurs bras même en leurs absences. Les remerciements ne suffiront pas non plus pour notre organisation qui nous a permis de telles occasions. Si vous êtes là, alors cette organisation sera là. De la même manière que les graines que vous avez semées des années auparavant ont donné leurs fruits aujourd'hui, les musulmans qui vont venir après nous vont récolter les fruits des graines que nous aurons semées.

Mes Frères !

Les plus grands parmi nous doivent se souvenir. Nos premières rencontres n'ont elle pas débuté avec un salâm ? Voilà que ces premiers salâm remplissent maintenant nos coeurs, et adoucissent nos âmes.

Quand on regarde le sens de ce long verset que nous avons lu au début de notre sermon nous remarquons que ce qui constitue les fondations de nos relations c'est le salâm qui est une source de tranquillité, de confiance, de solidarité et de satisfaction.

Il est dit ainsi dans le verset :

“Il n'y a pas de reproche à l'aveugle, au boiteux, au malade, ainsi qu'à vous-mêmes de manger dans vos maisons, ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères, ou de vos frères, ou de vos

sœurs, ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clefs, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus, de manger ensemble, ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salâm venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose Ses versets, afin que vous réfléchissiez.”²

Chers Musulmans !

Le passage du verset où il est dit qu'il n'y a pas de reproche, ne signifie pas que si vous le faites ou pas rien ne change. Au contraire, il y a une incitation dans le sens où il veut être dit que « Vous ne le faites pas mais vous avez le droit, faites-le. »

Pour en venir au salâm, le salâm est obligatoire. Car le salâm est une invocation bénie et agréable auprès d'Allah. Si ce salâm est bénit et agréable auprès d'Allah, alors le salâm que vous passez ou que vous recevez, de vos familles, de vos enfants, de vos proches, de vos amis ainsi que des musulmans que vous connaissez ou pas va certainement être bénis et apporter de la baraka.

De cette manière, les salâm que vous avez envoyés à vos frères du monde entier, ainsi que les salâm que vous avez reçus de leurs parts sont des salâm parmi ces salâm. Nous croyons de cette manière et nous prions de cette manière.

Nous remercions infiniment notre Seigneur qui nous a permis de recevoir une telle invocation importante en un jour de fête . Que notre Seigneur ne nous prive pas de salâm ni dans ce monde ni dans l'au-delà.



² Sourate an-Nour, 24:61