

Cuma Hutbesi, 19.06.2015

Zekât ibadeti

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأثْوِا الرِّزْكَوَةَ وَمَا تَقْدِمُوا لِآفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عَذْلَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Muhterem Müslümanlar!

Büyük bir heyecanla idrak ettiğimiz şu ramazan ayında tuttuğumuz oruçların yanı sıra ve geceleyin kıldığımız teravih namazlarına ilaveten bir başka temel ibadetimizi daha hatırlatmak istiyoruz. Bu ibadetimiz zekâttır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'ın ifadesi ile İslam; namaz, oruç ve hac gibi ibadetler ile birlikte zekât ibadeti üzerine kuruludur.

Aziz Cemaat!

Özetle zekât; bir Müslüman'ın, evinde baktığı ailesinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan mallarından biriktirdiği mal varlığının kırkta birlik kısmıdır. Zekât, söz konusu mal varlığı ister para olsun ister diğer değerli eşyalar olsun, nisap miktarını geçiyorsa, o Müslüman'ın mal varlığının yüzde iki buçukluk kısmını ayette belirtilen yerlere vermesidir. Nisap miktarına sahip olan bir Müslüman'ın zekâti vermemesi ya da zekâti ertelemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zekât istege bağlı bir ibadet değil; Allah'ın emri gereğidir.

Aziz Kardeşlerim!

Zekât ibadeti istege bağlı olmasa da sevap ve ecri kat kat olacaktır. Allah bunu Bakara suresinin şu ayeti ile açıkça buyurmuştur:

“Namazı dosdoğru kılın, zekâti verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiştir olursanız, Allah katında onu bulursınız. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”¹

Demek oluyor ki, namaz ve zekât Allah'ın birer emri olmasının yanı sıra Müslüman olmayı göstermenin de bir yoludur. Ve bunun karşılığı da elbette ki Allah katında verilecektir.

Muhterem Müslümanlar!

Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak, içinde yaşadığımız coğrafyada bize bahsedilen nimetlerin, dünyanın diğer yerlerindeki insanlara göre ne kadar bol olduğunu görüyoruz. Unutmayalım ki, bizler önumüzde duran bu bol nimetlerin şükrynü eda etmekle mükellefiz. Bu şükryn sadece sözlü olarak ifade edilmesi ise yeterli değildir, şükürümüzü bize bahsedilen nimetleri onlara sahip olmayanlarla paylaşmak suretiyle tam olarak göstermiş oluruz.

Değerli Kardeşlerim!

Bizler cemaat olarak zekât ve fitrelerimizi teşkilatımızın kampanyalarında değerlendiriyoruz. Kur'an'da işaret edilen sekiz yer, Efendimiz'in sünnetinde, ayrıca raşit halifelerin ve pek çok ulemanın uygulamalarında gösterdiği gibi titizlikle tespit ediliyor ve Müslümanların hem şahsi hem de toplumsal ihtiyaçları böylece giderilmeye çalışılıyor. Hepimiz biliyoruz ki İslam'a hizmet etmek, İslam'ı tanıtmak, İslam'ı gelecek nesillere aktarmak, onların içinde yaşadıkları toplumlarda bir Müslüman olarak yerlerini alabilmeleri için oluşturduğumuz şu teşkilatımız bu alanda gerçekten de takdirle karşılanan pek çok ihtiyacı gideriyor, pek çok hizmeti canla başla yürütüyor. Bu hizmetler hepimizin hizmetleridir. Dolayısıyla sevabı da tek tek hepimizin olacaktır. Onun içindir ki, “Ramazanın başındayız, daha çok var.” demeyelim, bir an önce zekât ve fitre zarflarımızı alalım, zekâtımızı verip erkenden teslim edelim!

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimiz zekât vermeyenleri ve zekât vermekte ihmalkâr davranışları, “...altın ve gümüşü yiğip da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!”² ayeti ile uyarırken, Peygamber Efendimiz de, “Mallarımızı zekât vermek suretiyle koruma altını alın, hastalarınıza ve hastalıklarınıza sadaka vererek tedavi edin, gelecek olan belalara dualarla karşı koyun.”³ buyurmaktadır.

Öyle ise, bu mübarek ve feyzli ayda zekât ibadetlerimizi ifa ederek kulluk görevlerimizi yerine getirmiş olalım.

Rabbim zekâtlarınızı ve diğer tüm ibadetlerinizi kabul buyursun!



¹ Bakara suresi, 2:110

² Tevbə suresi, 9:34

³ Ebû Dâvûd, Ebû Nuaym ve Taberânî değişik yollardan rivayet etmişlerdir.

Le culte de la Zakât

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأثْوِوا الرِّزْكُوَةَ وَمَا تَفَقَّهُوا لِأَغْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Chers Musulmans !

Pendant ce mois de Ramadan que nous vivons avec une grande émotion et durant lequel nous jeûnons et accomplissons les prières nocturnes du *Tarawih*, nous voulons rappeler à côté de cela un autre acte d'adoration fondamental qui est la *zakât*. Comme le précise notre Prophète -s.a.s- l'Islam est fondé sur la prière, le jeûne et le pèlerinage mais aussi sur la *zakât*, c'est-à-dire l'impôt social purificateur.

Chers Fidèles !

En résumé la *zakât* représente 1/40^{ème} (un quarantième) des biens accumulés du musulman au-delà de ce qui lui est nécessaire pour subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille dont il est responsable. Les biens en question peuvent soit être de l'argent, soit des autres biens de valeur. La *zakât* signifie de donner aux endroits précisés dans le coran, 2,5% des biens possédés si ceux-là dépassent le taux du *nisab*, c'est-à-dire le seuil d'imposition. Il n'est pas permis pour un musulman ayant atteint le taux du *nisab* qu'il ne donne pas la *zakât* ou alors qu'il la retarde, car la *zakât* a été ordonnée par Allah -Azze we Djelle-, ce n'est pas un acte d'adoration laissé à l'envie.

Mes Chers Frères !

Même si la *zakât* n'est pas un culte laissé au choix de chacun, sa récompense sera importante. Allah nous fait savoir cela par ce verset de la sourate al-Bakara :

« Accomplissez régulièrement la Salât et acquittez-vous de la Zakât. Tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. »⁴

Cela signifie qu'à côté du fait que la prière et la *zakât* sont des ordres d'Allah, ils sont aussi des moyens de montrer que nous sommes des musulmans. Et certes, cela sera récompensé auprès d'Allah.

Chers Musulmans !

En tant que musulmans vivant en Europe, nous pouvons voir combien sont abondant les biens qui nous sont offerts là où nous vivons par rapport aux autres personnes dans le monde. N'oublions pas que nous sommes tenus de remercier Allah pour toutes Ses

bénédictions. Mais l'expression de ce remerciement ne doit pas être que par la parole. En partageant les biens qui nous ont été offert avec ceux qui n'en ont pas, nous aurons pleinement exprimé notre remerciement.

Mes Chers Frères !

En tant que fidèles, nous mettons en valeur nos *zakât al-mal* et *zakât al-fitr* par le biais des campagnes de notre organisation. Ainsi, les huit endroits de versement de la *zakât* indiqués par le Coran sont repérés avec précision comme il nous l'est montré dans la tradition du Prophète, ainsi que dans la pratique des *Khoulafâ'ou'r Rashidounes*, c'est-à-dire les « califes bien guidés » et des savants. Ainsi, le but est de satisfaire les besoins individuels et sociaux des musulmans.

Nous savons tous que notre organisation a été constitué dans le but de servir l'islam, de faire connaître l'islam, de transmettre l'islam aux générations futures et faire en sorte que ces générations prennent leurs places en tant que musulmans dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Dans ce domaine, notre organisation répond à vraiment beaucoup de besoins et rend beaucoup de services vraiment estimables. Ces actions sont les actions de nous tous. De ce fait, la récompense reviendra un par un à chacun d'entre nous. Ne disons pas « Il y a encore du temps, nous ne sommes qu'au début du mois de ramadan. » Prenons dès que possible les enveloppes de *zakât*, et remettons-les aux responsables le plus tôt possible.

Chers Musulmans !

Notre Seigneur avertit ainsi ceux qui ne donnent pas ou néglige la *zakât* : « **Annonce à ceux qui accumulent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, un châtiment dououreux** ».⁵ Et le Prophète -s.a.s- a dit : « **Protégez vos biens en donnant l'aumône, soignez vos malades et vos maladies avec l'aumône et faites face aux ennuis à venir avec vos invocations** ».⁶

Dans ce cas, pour accomplir notre devoir d'adorateur, donnons nos *zakât* en ce mois saint et bénit. Qu'Allah accepte vos aumônes, ainsi que tous vos actes d'adoration !

⁴ Sourate La Vache, 2:110

⁵ Sourate Le Repentir 9:34

⁶ Abou Dâvoud, Abou Nouaym, Taberânî